



**Tema: Ungdom**

# FÖRSAMLINGSBLADET

Hösten 2009    Lidköpings församling    nummer 3

**Kyrkoval** 20 september  
2009

# Att välja för framtiden

I detta nummer av församlingsbladet finns två huvudtema, kyrkovalet och ungdomarna. I båda dessa finns valet för framtiden som en framträdande aspekt.

I kyrkovalet väljer vi förtroendevalda som tillsammans med präster, anställda, frivilliga och församlingsmedlemmar, ska leda kyrkan in i framtiden. Kyrkan finns mitt i världen, en värld som ständigt förändras. För kyrkan är det viktigt att se vad som är grundläggande och bestående i hennes budskap och evangelium, men också att välja hur budskapet ska förmedlas i former som människor i en förändrad värld kan ta till sig.

För ungdomarna som har livet framför sig, gäller det att välja livsperspektiv, som innehåller nära relationer, utbildning och yrkesval m.m. Ungdomar frågar efter vad som kan ge mening i livet, och en meningsfull framtid. Somliga hittar en livsväg där den kristna tron betyder mycket och blir en hjälp i vägvalet.

Mose får Guds uppdrag att ställa folket inför ett val, och sammanfattar med orden: ”Du ska välja livet... Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv...” (5 Mos 30:19-20)

Han som ger liv har valt oss i sin kärlek. Att ta emot hans kärlek och svara på den och ge den vidare till andra, är att välja för framtiden. Det är en framtid som Gud kommer oss till mötes från och leder oss in i. Vi ber om en framtid full av Guds Andes liv för både kyrkan och ungdomarna.



*Er Tomas Forsner, kyrkoherde*

## Välkomna, Carl och Martin!



Församlingen har i sommar fått två nya präster. Carl Jyllermark (t v) prästvigdes den 14 juni i Skara Domkyrka och har fått sin första placering som pastorsadjunkt i Lidköpings församling i ett år.

Martin Wikman (t h) kommer närmast från en komministertjänst i Hemsjö i Alingsås pastorat. Han har i augusti trätt in som komminister i församlingen och distriktspräst i Sigfridskyrkan, efter Monica Göransson.

Martin Wikman välkomnas i gudstjänsten söndagen den 30 Augusti kl. 11.00 i S:t Nicolai kyrka.



## Svenska kyrkan

### LIDKÖPING

#### Församlingskansliet

Norra Kyrkogatan 7 tel: 684 00  
Månd-onsd och fred kl 8.30 - 12.00

#### S:t Nicolai kyrka

Tel: 684 06

#### Nicolaigården

Tel: 684 40, 684 45

#### Kyrkogårdsförvaltningen

Vävaregatan 2 Tel: 684 50  
Månd- fred kl 8.30-12.00, 13.00-15.00

#### S:t Sigfrids kyrka

Linjevägen 27

Tel: 684 20

#### Sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst tel: 0730-747405  
Sjukhusdiakon tel: 0730-747425

#### S:ta Maria kyrka

Mariagatan 4

Tel: 684 30

Titta in på våra hemsidor: [www.lidkopingsforsamling.se](http://www.lidkopingsforsamling.se) [www.lidkopingskgf.se](http://www.lidkopingskgf.se) [www.sku.lidkoping.nu](http://www.sku.lidkoping.nu)

Församlingsbladet utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare: Tomas Forsner  
Omslagsbild: Kalle Gollnik Redigering: Lidköpings Tryckeri AB

# Du glömmer väl inte kyrkovalet ? !

Den 20:e september kan (och bör) du som är medlem i Svenska kyrkan säga ditt om hur du vill se kyrkans utveckling genom att välja dina representanter till Kyrkomötet, till Stiftsfullmäktige och – inte minst – till Kyrkfullmäktige i den egna församlingen.

## Röstkort

I början av september kommer alla röstberättigade att få sitt röstkort i brevlådan. På röstkortet finns alla uppgifter om var och när man kan rösta. Spara röstkortet och ta med det när du röstar. Det är obligatoriskt vid sk förtidsröstning, brevröstning och budröstning och det underlättar vid röstning i ordinarie vallokal.

## Vallokaler

För Lidköpings del kommer vallokaler att anordnas i Nicolaigården, Östergatan 22, (för boende i Gamla staden) och i S:t Sigfridskyrkan, Linjevägen 27, (för boende i Nya staden). Dessa lokaler är öppna för röstning i alla tre valen på valdagen 20 september kl 08.00 – 10.30 och 12.00 – 20.00.

## Förtidsröstning

Utöver detta kommer det att finnas möjlighet till sk förtidsröstning på församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7, från måndag 7 september till fredag 11 september och måndag 14 september till onsdag 16 september. Kansliet är öppet för förtidsröstning alla dessa dagar kl 10.00 – 15.00 och har särskilt förlängt öppethållande tisdagen 8 september och måndagen 14 september till kl 20.00.

Den som har svårt att ta sig till vallokal eller lokal för förtidsröstning har också möjlighet att **rösta genom brev eller genom bud**. Vid brevröstning sändes de i hemmet

Kyrkoval  
**20 sept 2009**

[www.svenskakyrkan.se/kyrkoval](http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval)

RÖSTRÄTT FRÅN  
**16** ÅR  
I KYRKOVALET

Svenska kyrkan 

iordninggjorda valkuverten i ett särskilt ytterkuvert och tillsammans med röstkortet till respektive stiftskansli. Vid budröstning skickas samma handlingar med budet till vallokal eller lokal för förtidsröstning. Brevröstning kan ske senast tisdagen 15 september för att brevet skall hinna fram till stiftskansliet medan budröstning kan anordnas till valdagen. Särskilda ”brevröstningspaket” med information om brev- och budröstning, blanka valsedlar och alla nödvändiga inner- och ytterkuvert kommer att finnas på församlingskansliet från slutet av augusti.

Det kommer alltså att finnas någon möjlighet för alla att delta i valet. Ta vara på den möjligheten !

Valnämnden.

## Röstning och vallokaler

### Förtidsröstning på församlingskansliet

Måndag	7 sept	10.00-15.00
Tisdag	8 sept	10.00-20.00
Onsdag	9 sept	10.00-15.00
Torsdag	10 sept	10.00-15.00
Fredag	11 sept	10.00-15.00

Måndag	14 sept	10.00-20.00
Tisdag	15 sept	10.00-15.00
Onsdag	16 sept	10.00-15.00

### Valdagen 20 September


Vallokaler: Nicolaigården och S:t Sigfrids k:a  
(Se röstkort)  
Tider : 8.00 – 10.30 och 12.00 – 20.00

## ÖPPET HUS på Församlingskansliet



Under förtidsröstningen den 7-16 september bjuder vi på fika på Församlingskansliet, Norra Kyrkogatan 7.

Då finns det också möjlighet att få mer information om vår verksamhet.

Svenska kyrkan   
LIDKÖPING



## Varför rösta på Samlingslistan?

Samlingslistan för Lidköpings församling består av ledamöter som har knytning till de borgerliga allianspartierna. Rekryteringen av ledamöterna sker dock utifrån personernas engagemang för de kyrkliga frågorna.

Vår grundsyn är naturligtvis att styra församlingsarbetet från kyrkoordningens uppdrag att "fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission". Vidare är församlingsinstruktionens huvudvision att "vägleda människor till en kristen tro" ett ledmotiv.

### Samlingslistans 10-punktsprogram

- Svenska kyrkan skall vara en folkkyrka, som är fri och öppen för alla, för såväl troende som sökare.
- Vi vill erbjuda dig ett varierat utbud av aktiviteter och tjänster. Däribland alpha-kurser, musikinslag och körverksamhet.
- Särskilt vill vi satsa på barn- och ungdomsverksamhet. Det är en framtidsfråga att nå ut med det kristna budskapet till de unga.
- Församlingen skall erbjuda en levande lokal hjälpverksamhet.

Diakonifunktionen skall ha ett socialt program för behövande tillsammans med kommunen, men också ha beredskap för krishantering

- Begravningsverksamheten skall bedrivas av församlingen på nuvarande sätt. Du skall erbjudas olika val av begravningsstjänster, som sker på ett värdigt sätt, där hänsyn tas till trosuppfattning och tradition.
- Vår församling skall hålla öppet för förnyelsearbete, så att vår verksamhet motsvarar ditt och andras behov.
- Vi vill på olika sätt föra en dialog med våra medlemmar om kyrkans utveckling och vårt församlingsarbete.
- Vår församling skall naturligtvis vara en utåtriktad del av samhällslivet.
- Vi vill öka vårt engagemang i det internationella hjälparbetet, inom den världsvida kyrkan.
- Fler ideella medarbetare.. Frivilligarbetet kommer att bli alltmer viktigt för vår församling i framtiden.

## Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

### Valprogram

Riksdag och kyrkomöte beslöt 1999 om Svenska kyrkans skiljande från staten. Statskyrkan blev därmed en fri kyrka.

Detta beslut till trots återstår mycket att göra till dess hela idén med en fri kyrka är förverkligad på alla nivåer.

I årets kyrkoval finns i vår församling ett nytt opolitiskt alternativ POSK, som betyder Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan. Detta finns sedan tidigare representerat på såväl stifts- som riksnivå.

Vi anser att en kyrka utan partipolitik kan bli mer öppen i sina arbetsformer än där skilda politiska partier skall leda verksamheten. Enligt vår mening kommer denna öppenhet att inspirera fler medlemmar att engagera sig i kyrkans arbete.

POSK i Lidköpings församling vill arbeta för

- att församlingen skall vara en plats där det är lättare för alla åldrar att växa i sin tro
- att ett engagemang i församlingen skall vara grunden för beslutsfattare på olika nivåer
- att bryta partipolitiserings och förnya demokratin i församlingen
- att stimulera till ökat gudstjänstbesökande genom mer varierade gudstjänstformer
- att på allt sätt stödja det diakonala arbetet och, oavsett ålder, stödja människor i krissituationer
- att uppmuntra det angelägna arbetet bland barn och ungdom
- att utöka antalet ekumeniska sammankomster
- att betona vikten av internationellt engagemang och tillsammans med andra kyrkor årligen satsa på en vecka kring globala frågor
- att intressera ungdom för kyrkligt engagemang och som framtida beslutsfattare

### Nomineringsgrupper

Ovanstående valprogram gäller de grupper som ställer upp i kyrkofullmäktigevalen i Lidköping. I kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalen ställer också andra nomineringsgrupper upp.

# Socialdemokraterna i Lidköpings valmanifest

## Frihet

1. Prioritera dop, konfirmation, vigslar och begravningar!
2. Välkomna samkönade par att gifta sig i Svenska kyrkan!
3. Håll Sveriges alla kyrkor öppna och välvårdade!

## Jämlikhet

1. Gör Svenska kyrkan till en jämställd mönsterarbetsplats!
2. Bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!
3. Bekämpa klassklyftor inom Svenska kyrkan!

## Solidaritet

1. Höj rösten för internationell solidaritet och rättvisa!
2. Hitta alternativ till att lägga ner dagens församlingar!
3. Bygg upp kyrkans sociala arbete på hjälp till självhjälp!

## Hållbarhet

1. Sätt barnen, ungdomarna och deras föräldrar i centrum!

2. Gör svenska kyrkan till ett forum för internationellt arbete!
3. Gå före i kampen för skapelsens överlevnad!

## En öppen demokratisk folkkyrka.

Socialdemokraterna har i högsta grad bidragit till att Svenska kyrkan har omvandlats från en överhetskyrka till en öppen och demokratisk folkkyrka – på samma sätt som Sverige har omvandlats från ett överhettssamhälle till ett mångkulturellt och demokratiskt samhälle, där allas röst räknas lika. Socialdemokraternas kyrkopolitiska engagemang regleras i våra partistadgars ändamålsparagraf och partiets uppgifter. Ifall socialdemokratin inte ställde upp i kyrkovalet, skulle det innebära att vi självmant lämnade över till borgerligheten att ensam styra Svenska kyrkan. Långsiktigt skulle därmed hela tanken om en öppen folkkyrka äventyras. Den 20 september erbjuder vi Svenska kyrkans över fem miljoner röstberättigade ett socialdemokratiskt alternativ – för den öppna och demokratiska folkkyrkans skull!

# Den gröna Andan inom Svenska Kyrkan

## Miljöpartister i Svenska Kyrkan

- har solidaritet med världens alla människor,
- har solidaritet med kommande generationer, och har solidaritet med skapelsen.
- Svenska Kyrkan behöver en radikal förändring i "lagom-landet"!
- Miljöpartister i Svenska kyrkan ska se till att ifrågasättande röster inte ska tystna.
- Vi och Dom! Det ska inte finnas i samhället, och ännu mindre i Svenska Kyrkan.
- Folk i Sverige lever i ett materiellt överflöd, men är världens ensammaste folk. Vi behöver en stark

kare tillhörighet för att folk ska trivas och känna en varm äkta gemenskap.

- Dagens moderna människa, som många gånger inte vet om Gud finns, men vill gärna tro. Gudsbehovet och den andliga uppevelsen finns, men tyvärr lever många kyrkor envist kvar på många sätt, i en annan tid, och därför håller många samfund på att tyna bort.
- Kyrkan måste förändras för att kunna återuppstå som en levande och varm gemenskap, men framför allt sudda bort kyrkans otidsenliga teser och mörka historia.
- Miljöpartister i Svenska Kyrkan önska att kyrkan ska våga utmana sig själv och sina egna gränser.

## Valsedlar

Valsedlar med namn på dem som kandiderar i kyrkofullmäktigevalen i Lidköping kommer att sändas till hushållen i postlådorna. Valsedlar till alla tre valen och de många olika grupperna kommer också att finnas i vallokalerna.



## ***Konfirmation - ett utvecklingsprojekt***

### ***I Lidköpings församling vänder kurvan uppåt igen***

Konfirmationen i Svenska kyrkan står ständigt inför nya utmaningar. Trots att uppslutningen är stor är det ändå en halvering av antalet som "går och läser" nu och på 80-talet.

Har Lidköpings församling brutit den trenden?

– Vi har vänt en nedåtgående kurva. Vi ser en liten ökning både procentuellt och till antalet. Det finns en attityd att tala om det som finns under ytan, det som en människa bär inom sig, säger församlingspedagog Gunnar Helmerson.

63 procent av Svenska kyrkans medlemmar i Lidköpings församling som stod på tur för konfirmation under 2008 valde att göra det, att få konfirmandundervisning. Det är en märkbar skillnad jämfört med andra församlingar i landet. Den senaste rapporten från från kyrkan talar om att verksamheten når 35 procent av landets 15-åringar – det är med andra ord hälften av de siffror som Lidköping kan visa.

Vad är det som händer?

– Vi jobbar för att öka intresset för vår verksamhet och för den kristna

tron. Vi vill ge ungdomar en chans att tyda sitt liv på dopets grunder. Vi försöker hitta beröringspunkter och nya vägar för konfirmationen. För övrigt tror jag inte att det är så många som vill ha tillbaka svunna tider. Detta brukar vi få signaler om på de föräldrareträffar som arrangeras, säger Gunnar Helmerson.

Svunna tider med strikta förhör av välkammade flickor och pojkar inför släkt och vänner. Den formen har passerat åtminstone i Lidköpings församling.

Här är målsättningen att fler ungdomar ska välja att konfirmeras.

– Det målet har även kyrkofullmäktige. Det finns ett engagemang för att öka intresset för konfirmationen, säger Gunnar Helmerson. På den vägen är det, och Lidköping hör till de församlingar som har utvecklat sitt konfirmationsprojekt. Här finns flera spår att välja.

Totalt har församlingen sju konfirmandgrupper för verksamheten. Bland dem finns möjlighet att läsa på traditionellt sätt en gång i veckan i Sigfridskyrkan, men det går också att välja en variant på temat

musik och äventyr i Mariakyrkan. I Nicolaikyrkan finns tre grupper på temat musik men även idrott.

– Vi har ett samarbete med Linne, Heimer, LIF och Villa för att den sportintresserade ska få möjlighet att kombinera konfirmation och sport, säger Gunnar Helmerson.

– Det har kommit önskemål om detta från både ungdomar och föräldrar.

Enligt statistiken ligger Lidköpings församling i framkant till följd av detta nytänk.

– Det är kul och det känns jättebra, förstås. Och vi har nog upplevt att vi är inne på rätt väg. Vi har fortfarande den traditionella konfirmationsläsningen kvar i vårt utbud. Den möjligheten måste förstås finnas, men jag upplever inte att det är dit ungdomarna lockas i första hand. Det är nya vägar de vill gå. För att presentera dessa möjligheter har församlingen producerat en PR-film på 12 minuter.

– Vi anlidade Nätverket och Andreas Hansen för den. Vi ville få in någon som kunde betrakta vårt arbete utifrån och utan kopplingar till oss.

# www.kon



Filmen är fylld med inslag från olika håll av vår undervisning. Den filmen gör vi en återkommande uppdatering av. I augusti kommer den i ny version, säger Gunnar Helmerson och påpekar:

– En korfirmand på 14 år ställs plötsligt inför en mängd värderingar och funderingar om sin identitet, sitt värde och sitt eget liv. Då ska det fortfarande vara så, att konfirmationen blir en möjlighet till livstydning på dopets grund. Hur konfirmationen sedan har förlöpt finns det möjlighet för ungdomarna att ge uttryck för efteråt. Bland annat deltar Lidköpings församling i en kontinuerlig utvärdering i en konfirmationsenkät, men även vid återträffar.

Dessa reunions, där konfirmanderna får skriva om sina upplevelser, har resulterat i mest ros.

– Vi känner ett gensvar som är stort och varmt. Vi får fantastiskt goda ord från många håll, men det har även funnits konkreta synpunkter som vi tar till oss, säger Gunnar Helmerson.

Mats Bergsten 0510-89727

[mats.bergsten@nlt.se](mailto:mats.bergsten@nlt.se)

Foto: Daniel Strandroth, NLT



Gunnar Helmerson, pedagog och Erik Zethelius, distriktspräst i Mariakyrkan



Maria Tilly Carlsson, Josefin Henman och Amanda Sundberg



Rosina Zalbo

**V**i ställde fyra av årets konfirmander i Lidköpings församling mot väggen. Josefine Henman, Maria Tilly Carlsson, Amanda Sundberg och Rosina Zalbo har funnit varandra genom undervisningen som även genomförs i lägerform.

#### • Varför har ni konfirmerat er?

Rosina Zalbo: – Jag var inte övertygad från början, men min storsyster har gjort det och det påverkade mig så klart.

Amanda Sundberg: – För att jag har ett stort musikintresse, och fick möjlighet att utveckla detta. Dessutom känner jag flera av ledarna, det var också en orsak.

Josefine Henman: – Jag såg en reklambroschyr om den här typen av konfirmation. Det väckte mitt intresse.

Maria Tilly Carlsson: – Jag har två systrar som båda är konfirmerade. De är ledare numera. Det var därför jag valde den här vägen.

#### • Är ni nöjda med undervisningen?

RZ: – Vi var på ett riktigt fint läger i september, på Vidablick vid

Jönköping. Det var jättebra med många arrangemang ihop med undervisningen.

MTC: – Den har haft en modern touch. Det har verkligen varit intressant och kul hela tiden. Dessutom har vi haft en stark gemenskap.

AS: – Otroligt kul, tycker jag. Vi har trivts tillsammans. Om man jämför med andra kyrkor och hur de gör tror jag att det här är toppen.

JH: – Absolut.

#### • Vad minns ni mest?

RZ: – Sammanhållningen. Vi har haft en fantastisk tid.

AS: – Ärligt talat har vi haft skitkul tillsammans. Vår gemenskap har varit bäst. Dessutom har jag nya perspektiv på tillvaron. Mycket mer att tänka på.

MTC: – Jättetrevliga kompisar. Vänner för livet, det är oslagbart. Sedan upplever jag kyrkans verksamhet som mer personlig.

JH: – Det avslutande lägret i Eggby. Då satt vi uppe till halv tre på morgonen och lekte med dockor. Och dessutom var alla ledarna med. Det var kul och trevligt

# firmera.nu

## Konfirmandledare i fokus



Foto: Privat



Foto: Kalle Gollnik



Foto: Kalle Gollnik

**J**ag heter Ellen-Louise Bleeker, kallas Ellen. Är 15 år gammal, bor i Lidköping tillsammans med min familj och min hund Peppe. Ska börja 1:a ring nu till hösten. Jag spelar piano och kör cross.

### *Vad gjorde att du valde att bli ledare?*

Jag tyckte att det var så himla roligt att konfirmera mig. Alla som var med under konfirmationen var roliga och omtänksamma. Det gjorde att man ville fortsätta. Och jag är riktigt glad att jag gjorde det.

### *Hur länge har du varit ledare?*

1 år

### *Berätta lite om dina upplevelser/erfarenheter under den tid du varit ledare.*

Hmm.. Det har varit roligt. Man har lärt känna mycket nya folk. Man har även tagit ett stort ansvar genom att laga mat, städa och så vidare. Jag har många roliga minnen från konfirmationen som var i år.

**J**ag heter Alva Telander, är snart 16 år och ska börja ettan på gymnasiet. Jag ägnar min fritid mycket till kompisar men även skolarbete.

### *Vad gjorde att du valde att bli ledare?*

De viktiga ämnena som man diskuterar, väldigt mycket moral och etik, men också chansen att få utveckla sin tro och även att få hjälpa andra att göra det. Sen har vi mycket roligt ihop under tiden också.

### *Hur länge har du varit ledare?*

Jag har varit ledare i ett år nu, och det har funkad jättebra. Jag trodde att första året skulle jag mest se och lära mig, men så har det inte alls varit. Det jag var mest orolig för när jag började var att konfirmanderna skulle tänka "åh, hon är ledare, alltså måste hon vara seriös och jättekristen, henne går det inte att prata eller skämta med" men så tyckte jag inte alls att det var, de var väldigt öppna och trevliga redan från början.

**J**ag heter Angelica Axelsson och är en 19 årig tjej som varit ledare för konfirmander i 5 år.

Varför jag valde att bli ledare var för att få uppleva konfirmationen på nytt eftersom jag var väldigt ointresserad av läsningen under min egen konfirmationstid, jag ville upptäcka vad jag gått miste om.

Varför jag fortsatt att vara ledare är för att jag tycker att vi har det kul i kyrkan, för att man får vara med om mycket och för att jag tycker att det är kul att lära ut och vara pedagogisk. Jag vill också kunna ge mina tankar och erfarenheter vidare till andra samtidigt som jag får tillbaka samma sak av konfirmanderna.

Genom mitt ledarskap har jag fått många erfarenheter som jag kommer att kunna ha nytta av i resten av livet. Jag har vuxit som person och fått nya tankar och svar om livet och om tron.

[www.skulidkoping.nu](http://www.skulidkoping.nu)



## **Konfirmationen - och vad händer sen då?**

Församlingen inbjuder ungdomar att tillsammans fortsätta upptäcka och dela den kristna tron. Man kan välja att vara med i ungdomsgruppen "Söndags SKU", eller bli ledare i konfirmand / ungdomsgrupp eller så kan man välja att spela instrument / sjunga tillsammans med andra ungdomar.

Det händer också mycket annat i ungdomsverksamheten.

## **LVG – Utbildning för ledare**

LVG står för Ledarvårdsgruppen, och är en utbildning för dig som är/ska bli ledare för ungdomar eller konfirmander.

I utbildningen lär du dig att vara en bra ledare och får olika tips som kan vara till stor hjälp i ditt ledaruppdrag. Du lär känna dig själv tillsammans med andra ledare och hur du fungerar i olika situationer. Utbildningen är mycket lärorik och du får lära känna många glada och roliga människor. Gruppen åker ut på olika läger, föreläsningar och annat kul.

Du är viktig och du behövs!

## **Countrymässa**

Konfirmander och ungdomar genomförde tillsammans med bandet "One 58" en Countrymässa med "Linedance" i Mariakyrkan i syfte att uttrycka tron på ett annat meto- disk och musikaliskt sätt.



## **Ungdomsverksamheten / Söndags SKU**

Ungdomsgruppen, eller Söndags SKU, i Mariakyrkan vänder sig till konfirmander och ungdomar från 14 år och uppåt.

Ungdomsgruppen träffas på söndagskvällar kl. 18.00 med inledande gudstjänst eller mässa. Från och med hösten sker ett samarbete med SKU ungdomsgruppen i Örslösa. Man snackar om livet och det som är viktigt när man är ung. Man träffas, gör utbyten med andra ungdomsgrupper, kollar på film med eftersnack, gärna med fika eller mat, kollar teater och får spännande gäster. Man gör utlandsprojekt, resor samt åker på roliga läger!

Ungdomsgruppen vill vara en möteplats för dig som är ungdom där allas frågor och tankar är lika viktiga. Det finns alltid tillfälle att utväxla dina tankar och funderingar ihop med andra.

I Söndags-SKU firar vi ofta mässan tillsammans. I "Smaka & Se"-mässan bidrar ungdomsgruppen ofta med musik, drama, bön och reflektionsmoment.

Tanken med ungdomsgruppen är att ge unga människor chansen att upptäcka, dela och våga växa i kristen tro. Vi vill vara en möteplats för unga som söker gemenskap, vill ha roligt och växa i sin kristna tro.

Du är välkommen för den du är!

## **Idre**

Konfirmander och Ungdomar åker till Idre under Sportlovsveckan. Detta sker tillsammans med fritidsgården i Margretelund, men även tillsammans med Örslösa, Kållands-Råda och Vedums församlingar.

I vintras var det ca 120 st ungdomar som deltog.

## **Så tycker kyrkorådet**

Kalle Gollnik hade ett samtal med kyrkorådets ordförande, Rune Janbom, och han berättade hur kyrkorådet ser på konfirmandarbetet i Lidköpings församling.

Konfirmandarbetet skall ha en mycket hög prioritet i församlingen och det är en framtidsfråga att nå ut med det kristna budskapet till ungdomar. Barn och ungdomar är mottagliga för evangeliet. Kyrkorådet vill också att konfirmationen skall ge en möjlighet att upptäcka och dela den kristna tron.

Kyrkorådet strävar efter att erbjuda alternativa former för konfirmandundervisningen.

Mariakyrkan har tagit många initiativ till spännande alternativ, till exempel konceptet äventyrskonfirmander.

Konfirmandarbetet och arbetslagen berikas med många frivilliga ledare, något som församlingen ser med tacksamhet på. Under resan till Krakow har flera deltagare anmält sitt intresse att fortsätta även efter sin konfirmation.

Något som också är viktigt är att församlingen inbjuder till och stöttar fortsatt gemenskap på olika sätt som passar ungdomarna.

## **Ny konfirmandfilm**

Församlingen håller på att göra en ny presentationsfilm om Konfirmandtiden och dess innehåll, sett ur konfirmandens ögon. Uppdraget att göra filmen ligger hos företaget "IFocus". Filmen beräknas vara klar för visning i slutet av augusti.

## **Vill Du hitta oss?**

Svenska Kyrkans Unga i Lidköping har sin verksamhet främst i Mariakyrkan i stadsdelen Margretelund. Ring Gunnar Helmersson för mer info: 0730-74 74 27



Foto: Privat

## I huvudet på en tonårsledare

Mitt namn är Ida Rohman Wikström. Jag är född och uppväxt i den lilla staden Lidköping tillsammans med min familj och jag fyllde arton somrar den 22:a juli. Jag går på samhällsprogrammet på De la Gardie. På fritiden hinner jag att göra ganska mycket utanför skolan, jag har varit med väldigt många år i musikskolans körer, jag spelar piano, sjunger, skrivit har jag gjort sedan barnsben, jag spelar även innebandy och har haft hand om mycket konfirmandarbete. Jag sitter även med som sekreterare i SKU's styrelse samt att jag är inblandad i mycket som har med musiken att göra i Mariakyrkan. Jag trivs med att ha fullt upp och har väldigt lätt för att bli rastlös om jag inte får något att göra. Utåt sett är jag glad, pratar mycket och är väldigt social av mig. Människor runt omkring mig skulle nog säga att jag är väldigt engagerad i det jag gör, att jag är en ärlig person som säger precis som jag tycker, gör som jag vill och att jag går att lita på

Jag minns fortfarande när jag var 14 år och fick lappen där det stod **"HEJ! Vill du konfirmera dig?"**. Redan då tänkte jag att det inte skulle vara min grej och att jag inte alls var intresserad av att konfirmera mig. Men det blev så att jag och tre kompisar till valde att hoppa på. Anledningen till varför vi hoppade på var för att vi alla fyra tyckte att "lite extra presenter" är ju aldrig fel.

Hur som helst, under tiden jag var konfirmand var jag ingen ängel, jag var nog som många andra. Valde att inte lyssna på det som sades, kom inte i tid och ibland struntade jag fullständigt i vissa träffar om jag hade andra planer för mig. Konfirmationen närmade sig och gruppen kom närmare varann, jag umgicks en del med mina ledare och vi hade kul tillsammans. Efter konfirmationen minns jag att jag kom hem och grät. Men jag kunde inte förstå varför jag egentligen grät. Så jag bestämde mig för att istället för att göra det här till ett hejdå, kanske jag skulle göra det till en fortsättning på någonting nytt.

Några veckor efteråt fick vi brev där vi skulle mötas för återträff, få vårt konfirmandkort och diskutera hur det var att vara konfirmandledare. Jag var nog en av de sista som människor runt omkring mig trodde skulle fortsätta inom kyrkan. I början kunde jag bli retad av vänner och liknande. De undrade givetvis varför jag hade börjat hänga i kyrkan. Då var man ju inte "cool". Precis som jag skrev längre upp så gör jag oftast som jag vill, utan att bry mig om vad andra har att säga om det.

Jag fortsatte in i kyrkans verksamhet och tog åt mig mer och mer. Jag och alla runt omkring

mig märkte hur jag växte som person. Min så kallade "tonårsrevolt" hamnade aldrig på listan för jag trivdes så mycket i hur jag levde. Jag behövde aldrig någon revolt för jag var där jag hörde hemma – tillsammans med människorna och musiken i Maria kyrkan.

Andakten "Som aska i en blåsandstorm" som ni kommer att läsa här intill skrev jag när jag kände att livet var lite kaotiskt. Jag hade haft den i tankarna så länge men aldrig fått ut den i ord. När jag kände att Gud och min tro inte alls var lika stark. Som att jag hade glömt den någonstans på vägen i mitt hektiska liv. Innan jag skrev ner den här så kända jag mig som en skakad coca-cola burk som var nära att pysa över. Texten här intill speglar hur jag kände och hur allting blev bättre. Tillsammans är man mindre ensam. Glöm aldrig det!



Foto: Privat





## Som aska i en blåsande storm

**T**änk att någonting jag trodde var så svårt kunde vara så lätt. Du behövde aldrig vara rädd. Kyrkans dörr står öppen, jag kliver in i mörker.

Det var många år sedan sist, sedan jag satt i bänken och sjöng. Jag var ung då, jag hade hela livet framför mig. Jag minns mina tårar som strömmade nerför min kind. Jag minns värmen som alla tända ljus gav och jag minns alla ögon som tindrade i ljusens sken.

Nu, när jag har klivit in i kyrkan finns det bara några få bänkrador som fortfarande är hela. Altaret är helt sönderslaget och Jesus på korset finns inte längre på samma plats. Varken i mitt hjärta eller på altarp väggen. På golvet vid altaret ser jag något som liknar tre spikar, och ett kors. Resten är krossat, förstört,

Jag kan se framför mig – soldaterna med sin armé som kommer in och dödar. De dödar tills det inte finns någonting kvar, ingenting förutom tron. Människor skriker och gapar, de slåss som för livet. De vill ge tillbaka det Jesus gjort för dem. De slåss för det liv han gav dem. Soldaterna tar över, deras uppdrag är att förstöra allting vi människor för-

sökt bygga upp. De dödar kyrkan, med sina glåpord, dess likgiltiga röster och respektlösa rörelser. De klampar in och tar den sista gnuttan hopp från människorna som vittnar till detta mord.

**D**å var det ljust, prästen talade om frid i vårt land. Om en Gud som älskar alla och att Jesus dog för oss på korset. Ögonen blickar neråt, för jag känner en tår rinna nedför på min kind.

Sist jag var här var det krig i mitt land. Jag var ung och jag hade hela livet framför mig. Jag får kalla kårar uppmed hela ryggen, det är mörkt och otäckt. Jag kollar ut igenom den lilla kyrkans fönster, det är krossat. Jag känner den kalla vinternatten i ansiktet.

Jag känner en hand på min axel, jag blir livrädd och vänder mig om. Jag kollar in i den främmande mannens ögon, ögonen ser feberblanka ut och håret är tovtigt. Han har på sig en smutsvit lång klänning som påminner om ett lucialinne.

**J**ag börjar gråta, förtvivlat kommer mina tårar och jag blir som en liten flicka på nytt. Alla känslor kommer på en och samma gång. Jag ber en ostadig Vår Fader med en hes röst, röda ögon och mannen med de feberblanka ögonen stämmer in med mig. Vår fader, du som är i himlen... vi ber om och om igen. Vi ber för alla de människor som aldrig fått be sina böner i den här kyrkan igen. De som dog för Jesus på korset.

**D**et kändes som om hela kyrkan tändes, svag änglasång och vitt ljus speglades i fönsterskärvorna från det krossade fönstret. Från den dagen började jag be igen. Jag fann mitt hopp och jag fick tillbaka min tro i den

mörka, ensamma och krossade kyrkan.

Det var då jag insåg, det går inte att förstöra Gud. Fysiska saker som altaret och själva kyrkan går att förstöra. Men aldrig Gud, Jesus på korset eller den heliga anden. Jag fann mitt hopp tillsammans med mannen som hade de feberblanka ögonen i en kyrka som inte använts på flera år, en kyrka där många människor lämnat sitt hopp, där människor kämpade för sitt liv.. En kyrka full av tålmod, kärlek och frid men framförallt en kyrka full av tro.

**M**annen med det långa smutsvita linnet var samma präst som predikade om frid i vårt land, om en Gud som älskade oss alla när jag var en liten flicka. Jag såg alltid upp till den mannen. Den mannen som på utsidan aldrig vacklade om sin tro, men det var också den mannen som på insidan hade hela havets ljud i sin snäcka.

Text: ©Ida Rohman Wikström  
Foton: Kalle Gollnik





## Krakow – en upptäcktsresa på många plan

Den 25 juli gav sig ett gäng med ungdomar från Lidköping och Örslösa, de flesta nykonfirmerade, iväg mot Krakow i södra Polen. Det blev en vecka med gemenskap och delade upplevelser som också födde egna reflektioner över det man sett och varit med om.

En av huvudpunkterna på resan var besöket i Auschwitz-Birkenau. Att stå vid monumentet i Birkenau bestående av en miljon trehundra tusen



Guidning i Auschwitz

smågatstenar, var och en symboliserande en människa som berövats sitt liv i dessa läger. Att vandra genom badhuset, där de av de nyanlända som ej fördes direkt till gaskamrarna berövades all mänsklig värdighet tillsammans med sin identitet, sitt hår (man kan fortfarande läsa texten "HAARSCHNEIDERAUM" på väggen) och sina sista ägodelar. Istället för namn blev de tatuerade med fängnummer. Att gå in i Auschwitz under portalen med den cyniska texten "ARBEIT MACHT FREI". Att se montrarna med barnkläder och den enorma montern



Järnvägsspåren innanför "Dödsporten" i Birkenau

fyllt med avklippt hår. Att gå ner i källaren på dödsblocket och se ståcellerna där många fångar kvävdes till döds. Att stå i den bevarade gaskammaren

i Auschwitz och veta att i detta rum har så många människor dött, och att se ugnarna i krematoriet intill. När man gjort det är man allt utom oberörd och man har fått en bra vaccination mot påståenden att förintelsen inte skulle ha ägt rum.

Intrycken från Auschwitz tar tid att smälta och därför passade nästa dags utflykt till nationalparken i Tatrabergen bra. På stora flottor gled vi i sakta mak nedför floden Dunajec med Polen på ena sidan och



Flottfärd i Tatrabergen

Slovakien på den andra. Den ena vidunderliga utsikten efter den andra öppnades för våra blickar där vi gled fram bland de höga bergen.

På programmet stod också ett besök på ett par olika barnhem. Ett utanför Krakow, Zmiaca, som vi gett visst stöd. Det lyder under Krakows stad men har också sponsrats av en äldre tysk man,



Barnen i Zmiaca

"onkel Hans". Personalen har ett mycket fint bemötande av barnen och arbetar aktivt för att försöka finna adoptivföräldrar till de barn vars hemmiljö är "omöjlig". Förutom en rundvandring på barnhemmet lekte vi med barnen.

Det andra barnhemmet, Ludwiki, inne i Krakow, har vi också stöttat ekonomiskt. Det drivs av nunnor och här finns dels ett barnhem och dels ett övergångshem, där ungdomarna, framförallt flickorna, får bo när de fyller 18 år och inte får vara kvar på barnhemmet längre. Övergångshemmet, som det



nu avslutade Krakowprojektet varit med och byggt, består av 8 enrumslägenheter med badrum och gemensamt kök och tvättstuga. Här får ungdomarna träna sig på ett liv utanför barnhemmet, för har man levt hela sitt liv på barnhem och plötsligt ställs på gatan, är det stor risk att man råkar illa ut och snart står där med ett barn som i sin tur hamnar på barnhem. Vi umgicks med barnen och ungdomarna och såg hur de bodde.



*Kyrkan på 130 meters djup*

**E**n annan höjdpunkt var saltgruvan i Wieliczka. Den finns med på Unescos världsarvslista och efter besöket där behöver man inte undra varför. Statyer, kapell, underjordiska sjöar och den fantastiska kyrkan på 130 meters djup med tredimensionella tavlor, kristallkronor och marmorgolv, allt i salt. Dessutom är det en upplevelse i sig att åka gruvhiss.

Det här var de stora punkterna under resan, dessutom hann vi ju med sightseeing i Krakow, som är



*Guidad tur i gruvan*

en underbar stad. Men även själva resan är en viktig del. Att tillbringa nästan ett dygn tillsammans i en buss och att bo tillsammans på vandrarhem bidrar till att lära känna både sig själv och andra.

**V**arför ordnar församlingen en resa till Krakow?

För att ge ungdomarna möjlighet att med egna ögon se och förstå det som hände men inte får hända igen och för att konkret visa att alla inte har det som vi, vi delar samma jord, men har inte samma förutsättningar.

Genom att, så här efter konfirmationen, dela upplevelser, gemenskap och andakter samt möta människor som låter sin tro genomsyra sitt sätt att leva, vill vi underlätta en fortsättning på livsresan att upptäcka och dela kristen tro.

*Text: Birgitta Andersson  
Foto: Kalle Gollnik*



*Hela gruppen samlad vid huvuporten till Birkenau.*

# Församlingsverksamhet



## Nicolaigården

### Föreläsningar

Måndag 19 oktober kl 18.30  
Psykiatern Håkan Andersson:  
"Varför mår vi så dåligt, när vi har det så bra?"

Måndag 23 november kl 18.30  
Professor Jan Hjärpe:  
*Kristendom, judendom, islam – skillnader och likheter.*

### Beta-kurs

Har du gått en Alphakurs och fått "mersmak"?  
Välkommen att anmäla dig till höstens Betakurs.  
Föreläsare: Sjukhuspräst Anita Ingvarsdotter  
Anmälan och förfrågningar:  
Ann-Christine Bårström  
tel.68442.

### Inspirationskvällar

Bibelföreläsningar för Basgrupper och för dig som följer med i församlingens bibelstudieplan eller önskar vara med i en samtalsgrupp. Följande onsdagar kl.18.30 i Nicolaigården: 16 september, 7 oktober och 11 november.

### Träffpunkt Centrum

tisdagar kl. 15-17.  
Här bjuds du även på ett programinslag; sång, kåseri bildvisning m.m.  
Startar den 29 september.

### Café Öppen Dörr

måndagar kl.10-12  
från den 7 sept.

**Studiecirkel:** Kyrkor i Bygden  
Måndagar kl. 10.00-12.00

**Bön** Måndagar kl. 15-16.30

**Församlingskåren:**  
Måndagar jämna veckor  
kl. 18.00 -20.00

**Torsdagskretsens syförening:** Torsdagar 14.00-16.00

## Sigfridskyrkan

**Dagträff:** Tisdagar jämna veckor kl 9.30 -13.00

**Snickargrupp:** Tisdagar kl 9.00-12.00

**Café Palmen:** Onsdagar kl.15.00-17.00

**Bibelsamtalsgrupp:** Varannan onsdag 10.00-12.00

**Palmens syförening:**  
Måndagar ojämna veckor  
kl. 17.00 -19.00



### Barnverksamhet

Start vecka. 37

Tisdagar 10.00-12.00

Musik och rytmik

Onsdagar 9.00-11.00

Kyrkans Barntimmar

Onsdagar 14.00-16.00

Öppen förskola

Torsdagar 13.30 – 16.00

Öppen verksamhet 6-8 år

Fredagar 13.30 – 17.00

Öppen verksamhet 9 - 13 år  
Lördax – en gång i månaden.

*Upplysningar:* Gunilla Enggren och Lars-Anders Ek  
684 25, 684 24

## Mariakyrkan

**Onsdagsträffar:** 16 sept, 14 okt, 11 nov  
kl 14-16 00

**Bibelsamtalsgrupp:** Onsdagar kl 14.00 -15.30

### Barnverksamhet

**Start: Söndag den 6 september kl 18.00 Till-sammansgudstjänst med barnmöte**

Fika serveras från 16.30 – då är också lekhal-len öppen.

Anmälan till upptaktsträff görs här!

**Torsdag den 10 september**

**Upptaktsträff för åldrarna 4-12 år kl.15.00-17.00 - föranmälan!**

Start vecka 38

Tisdagar 17.00-18.00

### Credo

9-12 år (åk3-6)

Onsdagar 15.00-16.30

### Skattkammaren

6-9 år (förskole-klass-åk 3)

Onsdagar 17.00-18.30 **Big Kids** 10-12 år (åk 4-6)

Torsdagar 15.30-17.00 **TUFF** 4-6 år  
(födda 2003-2005)

Upplysningar Ing-Marie Leijon och Rossana Curra Corujo tfn 684 35



## Körer

Inbjudan till de många olika körerna i församlingen sker genom annons i NLT.



# Mötesplats i kyrkan

## S:t Nicolai kyrka

### September

6/9 11.00 Högmässa  
13/9 11.00 Gudstjänst  
20/9 11.00 Högmässa  
27/9 11.00 Gudstjänst

### Oktober

4/10 11.00 Högmässa  
11/10 11.00 Temamässa  
18/10 18.00 Gemensam gtj  
i S:ta Maria kyrka  
25/10 11.00 Högmässa  
31/10 11.00 Gudstjänst  
15.00 och 16.30 Minnes-  
gudstjänst i Hoppets kapell

### November

1/11 11.00 Högmässa  
8/11 11.00 Gudstjänst i EFS  
15/11 11.00 Högmässa  
22/11 11.00 Temagudstjänst

## S:t Sigfrids kyrka

### September

6/9 11.00 Gudstjänst  
13/9 18.00 Taizémässa  
20/9 11.00 Gudstjänst  
27/9 11.00 Mässa

### Oktober

4/10 11.00 Gudstjänst för  
stora och små  
11/10 18.00 Tacksägelseguds-  
tjänst  
18/10 18.00 Gemensam gtj  
i S:ta Maria  
25/10 18.00 Musikgudstjänst

### November

1/11 18.00 Ljusedstjänst  
8/11 11.00 Gudstjänst för  
stora och små  
15/11 11.00 Gudstjänst  
22/11 11.00 Mässa

## S:ta Maria kyrka

### September

6/9 18.00 Tillsammansguds-  
tjänst med barnmöte  
13/9 18.00 Gudstjänst  
20/9 18.00 Gudstjänst  
27/9 18.00 Mässa

### Oktober

4/10 18.00 Gudstjänst  
11/10 18.00 Förbönsgudstjänst  
18/10 18.00 Gemensam gtj  
med EFS i S:ta Maria  
25/10 18.00 Gudstjänst

### November

1/11 18.00 Gudstjänst  
8/11 18.00 Mässa  
15/11 18.00 Gudstjänst  
22/11 18.00 Mässa

Med reservation för ändringar. För utförligare information om gudstjänsterna se annons i NLT fredagar eller besök vår hemsida [www.lidkopingsforsamling.se](http://www.lidkopingsforsamling.se)

**Du som behöver skjuts till gudstjänsten, ring taxi 220 80 och uppge kyrktaxi för Lidköpings församling**

## Musik i S:t Nicolai



Göteborg Baroque

### Söndag 27 september kl. 18.00

Georg Friedrich Händel  
*Esther – The Oratorio*  
Göteborg Baroque, solister  
(Nordens ledande barockensemble,  
bestående både av sångare och instru-  
mentalister)  
Magnus Kjellson, konstnärlig ledare.  
Entré – samarr. med Lidköpings kon-  
sertförening

### Söndag 11 oktober kl. 18.00

OBS! Nicolaigården  
Kritiker- och publikrosade duon  
Stefan Harg, klarinett  
Professor Katarina Ström-Harg, piano  
Entré - samarr. med Lidköpings kon-  
sertförening

### Söndag 8 november kl. 18.00

*Felix Mendelssohn 200 år* - Roman-  
tisk musik med S:t Nicolai Vocalis,

Ulrika Mörner, sopran,  
Peter Enerbäck, orgel,  
Christina Hedlund, dirigent.

### Lördag 21 november (klockslag, se annons)

Annika Kaschenez, mezzosopran  
(Tyskland)  
Francesco Attesti, piano (Italien)  
Entré. Behållningen går till Hospice  
Gabriel.

arr: Lidköpings Rotaryklubbar i sam-  
arbete med Lidköpings församling

### LÖRDAGSORGEL I S:T NICOLAI

Toner under valven (25 minuter)  
Lördagarna 26 september, 24 oktober  
och 28 november kl. 11.30.  
Peter Enerbäck spelar på kyrkans  
båda orglar.

**MUSIK OCH LYRIK** med sopplunch  
Tisdag 15 september kl. 12.15



Axel Christiansen

***Sommarlovet pågår, men bjuder på minst sagt varierande väder för Axel Christiansen och alla andra ungdomar. När vi sitter och samtalar i gallerian i Nicolaigården, börjar regndropparna falla tungt på glastaket.***

**A**xel har tidigare gått i Månesköldsskolan men går nu på Rudenschöldsskolan och ska börja i åttonde klass. Det betyder också att det är dags för konfirmationsundervisning, och Axel har valt en inriktning som ligger honom varmt om hjärtat: musikkonfirmationsgruppen.

## **Musikintresse**

Musiken tar en stor plats i Axels liv; han har sjungit med i S:t Sigfrids kyrkas barnkör sedan han

var liten och är nu med i Ungdomskören där. I de tidiga körerna fanns också en del killar med, men nu är det bara han tillsammans med 10-12 tjejer. ”Huvudsaken är att jag trivs så bra i kören, då har det ingen betydelse om det är tjejer eller killar. Ibland sjunger jag med i tjejernas stämmor, ibland en oktav ner, nu efter målbrottet.”

I Ungdomskören sjunger vi ofta på olika guds-

tjänster. Vi har också ordnat med Musikcafé, då vi får vara med och bestämma vad vi ska sjunga, både egna sånger och allsånger. Vi har också gjort minimusikaler och en stor satsning var Sound of Music. Som ende kille, fick jag sjunga och agera i rollen som kapten von Trapp. Det var roligt att få göra en del skådespeleri utöver sången.”

Axel spelar också saxofon i musikskolan och är med i orkester där. Han tror att musicerandet kommer från pappa sida, som spelade fiol i sin ungdom; en faster är musiklejare och en farbror spelar trumpet.

## **.. men också mycket annat**

Axel har också många andra intressen. Han spelar golf med kompisar eller med familjen där alla har börjat spela. I LIS tränar han friidrott; prövar på många olika grenar, men längdhopp och kula är roligast. Han trivs mycket ute

i naturen, är intresserad av fåglar, och kryssar de arter han får syn på, men har nyligen också upptäckt hur intressant det är att leta upp och lära sig om olika svampar. Fiske är också skoj. ”Jag funderar på om jag skulle bli biolog av något slag, eller jobba på annat sätt med natur och miljö.”

Matlagning är också ett intresse, och ibland hjälper han sin gamla mormor både att handla och laga mat.

## **”Vad är du mest nyfiken på inför konfirmationstiden?”**

”Att få lära mig mer om den kristna tron. En fråga är t ex varför det finns liv på jorden, enligt den kristna tron.” ”Ibland tror jag på Gud, ibland tänker jag inte så mycket i vardagen på att han finns. Men jag tror att kristen tro är aktuell och också viktig för samhället.”

## **”Hur tänker du när du tänker på Gud?”**

”Enligt naturvetenskapen är det ju svårt att tro på Gud, men ändå tänker jag mig honom eller henne som en person. Någon som skyddar människor.”

## **”Vad är viktigt i livet?”**

”Att vara positiv och göra andra glada, det är en god livsregel”

## **”Hur är det att sjunga i kyrkan?”**

”Jag tycker att det är skönt att gå i kyrkan, där finns en trygghet och ett lugn, en skön stämning. Men ibland är det också lite skratt och lite fart i musiken också.”

*Text och foto: Tomas Forsner*